

Beste mama's, papa's,

Wat deden we zoal de afgelopen week?

Het centrale boek deze week was 'een kindje in de stal'

Daarom bouwden zelf we een (kerst)stal. De kinderen konden daarbij met de kerstfiguren het verhaal naspelen.

De filmpjes die we bekeken deze week waren:

- kerstverhaal van Nijntje.
- Musti's Kerstfeest

https://www.youtube.com/watch?v=9m-7JGNC_kU

https://www.youtube.com/results?search_query=musti+kerst

Zo kan je het thuis ook nog even bekijken.

Verder zorgden we in de poppenhoek voor verkleedkledij en een baby om het Kerstverhaal na te spelen.

We speelden met zaklampen; licht maken in het donker.

We zochten de lange en de korte kaarsen bij elkaar. Ook grote en kleine sterren zochten we bij elkaar.

Natuurlijk zorgden we ook nog voor je nieuwjaarskaart. Vrijdag sloten we af met een Kerstfeestje met pannenkoeken op het menu. Smullen maar...

Tot gauw, gelukkig nieuwjaar,

Meester Patrick

