

Jules klas OKK/1KK

Kijk op week 18 van maandag 21 januari tot en met vrijdag 25 januari.

Thema: licht en donker.

Beste mama's en papa's,

Deze week zijn we begonnen aan het thema licht en donker .



De kleuters mochten op een speelse en leerrijke manier kennis maken met deze thema. Hieronder een kleine opsomming van wat we allemaal gedaan hebben.

Wat deden wij deze week?

Tijdens deze week leerde de kleuters dat we niet bang hoeven te zijn in het donker. Hieronder een kleine opsomming van wat we allemaal gedaan hebben.

1. We luisterde naar het verhaal: Het nachtlampje van Jules.
2. We leerde dat we niet bang hoeven te zijn in het donker.
3. We mochten in het donker met lichtjes spelen.
4. We knutselen een nachtmobiel met sterren en manen.
5. We zongen liedjes.
6. We hebben op leuke muziek gedanst.
7. We leerde hoe de andere vriendjes gingen slapen.
8. We leerde ook hoe Jules (klaspop) ging slapen en we deden nog veel meer.

We hebben een hele leuke week gehad.

Volgende week gaan we verder met ons thema: licht en donker.

Lieve groetjes en fijne weekend

Juf Cindy