

WEEK 9: 4/11/2019 – 8/11/2019

“Themaloze week.”



Beste ouder(s)!

Na een weekje vakantie starten we met een weekje zonder thema. De kleuters kiezen deze week zoveel mogelijk zelf wat er in de klas wordt gedaan!

Wat hebben we deze week zoal gedaan?

- Op maandag konden we vertellen hoe onze vakantie geweest was. Zo te horen aan de kinderen heeeeeeIII leuk!
- Met een klein groepje van 5 kleuters starten we deze week al met contractwerk. Super leuk vonden ze dat!
- We gingen tekenen: Mama, Papa, broer/zus!
- We maakten kennis met de vertelschort van de juf. De kleuters kunnen uit de schort prentjes nemen en zelf een verhaal maken. Het verhaal dat ze maakten ging over een oma en kindje die naar zee ging en heel veel ijsjes aten.
- Op woensdag waren de mama van Sophia en de mama van Lina bij ons in de klas.
- Op donderdag zijn we naar ten weyngaert gegaan. We hebben daar een film gezien over de Wegpiraat. De film was vooral heel grappig en de kinderen hebben dus ook veel gelachen.
- Op donderdag maakten we ook kennis met de nieuwe turnmeester. Meester Oliver.
- We speelden ook gezelschapsspelen deze week.
- Op vrijdag namiddag hebben we klasdoorbrekend gewerkt. Dat wil zeggen dat de kleuters van juf Aurélie en Juf Dorien, door elkaar in beide klassen kunnen spelen.
- In de schrijfhoek hebben we nieuwe magneetletters. De kinderen vinden het geweldig om hun eigen naam te maken of die van andere van de klas.

Volgende week is het thema IK, JIJ en WIJ. Het zal gaan over vriendschap en gevoelens.

Een fijn weekend allemaal!!

Juf Dorien

---

**Belangrijke data:**

Maandag 11/11 → geen school!

