

Het eerste leerjaar in september

Beste mama 's & papa 's



De maand september zit er bijna op!

Jullie kunnen al even uitrusten, want op donderdag 27/09 en vrijdag 28/09 is er geen school.

Jullie hebben deze dagen al verdiend, want de eerste weken in het eerste leerjaar waren wel aanpassen voor onze kindjes!

Het is allemaal anders dan de kleuterklas.

We zitten nu allemaal op een stoeltje aan een werkbank, we krijgen boekjes om in te werken en de juf praat veel te veel ☺.

Gelukkig zijn er ook nog bewegingslessen, muzo – lessen & de speeltijd! Maar opgelet, de lessen worden zo speels mogelijk gegeven, hoor! Zo spelen we tijdens de rekenlessen met ballen & tijdens de taallessen zingen we eens een liedje of werken we met een letterdoosje. Veel variatie dus!

Hierbij geef ik mee wat we allemaal al gedaan hebben tijdens die eerste weken:

- De agenda invullen: Graag wil ik iedereen nog eens meedelen dat ALLEEN HET AGENDABLAADJE VAN DE WEEK ERIN MAG + HUISWERKJE DAT DE JUF MEEGAF OF EEN BRIEFJE VAN JULLIE NAAR MIJ! DE REST MOET ERUIT! Als jullie te veel in de map laten zitten, weet jullie kind niet wat hij / zij moet nemen. Alvast bedankt!



- Kennismaking met Kim, Sim & Zoem de bij. Zij zullen ons de komende maanden leren lezen.

- Kennismaking met Wisse & Roefie Rups. Zij zullen ons de komende maanden leren rekenen.

- We leerden rond regels en afspraken in de klas & regels en afspraken in het verkeer.



- Juf vertelde het Bijbelverhaal Jezus en de kinderen.
- We zijn voor de 1^e keer gaan zwemmen & we oefenen voor de scholenloop op 2/10. Op school hebben we echte topsporters. Misschien winnen ze wel een medaille!
- Momenteel leren we werken met getallen van 0 tot en met 6 bij rekenen. Zoals je kan zien heeft de rups 3 verschillende kleuren: rood = 0, vanaf blauw = 1, 2, 3, 4, 5 & de gele is 6.



- Bij taal hebben we al 4 letters geleerd: i, k, m, s. We leren steeds een nieuwe letter met een structureerwoord. Het structureerwoord zal steeds gekende letters hebben met daarbij dan een nieuwe. Met de nieuwe letter kunnen we weer nieuwe woordjes leren. Jullie hebben ook een letterdoosje gekregen om thuis te oefenen. De blauwe letters zijn klinkers, en de zwarte letters zijn medeklinkers. Wat kan je met de doos oefenen? Eerst en vooral laat je zoon / dochter elke avond alle letters afzonderlijk benoemen. OPGEPAST! We zeggen de klank en niet de 'naam' van de letter (we leren dus GEEN alfabet). Na het benoemen van de letters maken jullie, ouders woordjes, die jullie zoon / dochter lezen. OPGELET! Niet de

letters afzonderlijk laten zeggen, maar zoemen (= de klanken aanhouden. Weet u niet wat ik bedoel, kom het me vragen. Ik doe het voor!) Jullie kunnen ook aan spelling werken met de letterdoos. Jullie zeggen een woord en jullie zoon / dochter moet deze leggen met de letters uit de doos. **HET IS HEEL BELANGRIJK OM ELKE DAG TE OEFENEN.** Als u dat niet doet, zal jullie zoon / dochter misschien moeite krijgen met het lezen. Er is dus veel herhaling nodig!

- Binnenkort werken we al in ons 2^e boekje: Kern 1. We leren daar 5 nieuwe letters!
- In de klas leren we de letters ook schrijven. De eerste was een gemakkelijke: i. De 2^e was een stuk moeilijker: k. Daar hebben we heel veel op geoefend. Nu leren we de m & de s schrijven.
- De tekeningen met de letters, die jullie zoon / dochter mochten inkleuren, hou deze bij, hang ze op. Als jullie kinderen alle letters kennen en dus alle tekeningen hebben ingekleurd en opgehangen (zie waar en hoe in de hoek van het blaadje), dan hebben ze een mooie letterboom.

Zo, volgende maand krijgen jullie een nieuw verslagje. Groetjes, Juf Caroline

Als jullie vragen hebben, iets niet begrijpen of meer uitleg wensen, laat het ons zeker weten.

Om af te sluiten, wil ik graag nog vragen om jullie materiaal in orde te brengen:

- Zakdoeken mee te brengen
- Een witte t – shirt, een zwarte short & turnpantoffels in de turnzak te stoppen.
- Een schildersschort mee te brengen.
- Een ringmap meebrengen (slechts 2 ringen, aub & geen hendel in de map!)